

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Jean MORREELS,

echtgenoot van

Mevrouw EMMA D'HOSE

geboren te St. Jans-Hemelveerdegem, den 8 Februari 1865 en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, den 9 Maart 1947, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van den Bond van 't H. Hart en van de confrerie van de H. Barbara. — Oud Gregoriaansch lid der Zangmaatschappij « Cecilia ».

Gelijk Jezus eens weende bij 't graf van Lazarus, zijn vriend, zoo moogt gij uw tranen laten vloeien ; uw echtgenoot, uw vader, die u allen zoo zeer beminde en zoo naarstig werkte, is door den dood uit uw midden weggenomen.

Hij was een overtuigd kristen die God en zijn Kerk beminde en tot stichting diende van zijn evenmensch. Steeds aan de zijde zijner priesters stond hij bereid om hen te helpen, en nooit tevergeefs deed men beroep op hem als het maar was om goed te doen. Zoolang zijn krachten het hem toelieten nam hij als vurig en oppassend lid van den Bond van 't H. Hart deel aan de gezamenlijke bondsmis en bondscommunie.

Tot een hoogen ouderdom gekomen heeft hij den dood afgewacht met een gerust gemoed, overtuigd dat een deugdzaam leven de weg is naar een heiligen dood, en een heiligen dood de ingang tot het eeuwig leven.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, ik laat u in den vrede des Heeren, volhardt in dezelve, oefent de lessen die ik u gegeven heb. Bidt voor mij en ik zal voor u bidden bij God, dat is de band die ons blijft vereenigen, gij vooral, mijn dochter-kloosterlinge, opdat ik spoediger voor uw welzijn bij den Heer moge ten beste spreken.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. aflat.

Dr. Victor Van Nieuwenbove, Geeraardsb.

Mevrouw Charles-Jean MORREELS, geboren Emma D'HOSE,
kinderen en kleinkinderen ;
De familiën MORREELS, D'HOSE, VAN ONGEVALLE en
FONTEYNE,

*zeer gevoelig voor de blijken van welgemeende
deelneming, hen betoond bij het overlijden van
hun dierbare afgestorvene*

DANKEN U VAN HARTE.