

God verlene hem de eeuwige rust,
Dat het eeuwige licht hem verschijne !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

EDMOND MORREELS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LEONIE MEULIJZER

geboren te Hemelveerdegem,
de 10 Mei 1871 en godvruchtig overleden te St. Martens
Lierde, de 23 Januari 1955,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk : hier werd voor de zoveelste maal bewezen, dat gezondheid maar een ijdel woord is, het leven maar een droom, het geluk hier beneden van korten duur ; dat alles ijdelheid is, behalve God beminnen en Hem alleen dienen.

Het leven is de tijd van barmhartigheid en alle beproeving en lijden, zelfs de dood, zijn blijken van Gods onmetelijke liefde voor de mens : de mens immers komt tot het bestaan om gedurende zijn tijdelijk leven het eeuwige te verdienen. Beproeving en lijden brengen ons dichter bij God.

Bemide Echtgenote, duurzame Kinderen en Kleinkinderen, bedroeft U niet gelijk deze die geen hoop hebben : ik verlaat een aarde van ellende om bezit te nemen van het Rijk der ware Vrede.

Bewaart intussen mijn gedachtenis in Uw hart en vergeet mij niet in Uwe gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. 300 d. afl.

Uitg. Maurice De Vos, St. Martens Lierde.

Mevrouw Edmond MORREELS, geboren Leonie MEULIJZER ;
Mijnheer en Mevrouw Germain DE SCHRIJVER-MORREELS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Lothaire MORREELS-DE VRIEZE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Robert MORREELS-SANDT en kind ;
Mijnheer en Mevrouw Jules MORREELS-DE ROE ;
De Familiën MORREELS, MEULIJZER, VAN DER MEULEN, VAN
WIENENDALE,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen trefte.