

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Elfrie MORREELS

echtgenoot van Mevrouw Viviane De Smet,

geboren te Zottegem op 12 april 1962
en overleden in de Sint-Elisabethkliniek te
Zottegem op 30 december 1988.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Machteloos, geslagen, niet begrijpend staan we bij 't overlijden van Elfrie. Een vriendelijke jonge man, die zijn krachten en talenten ten dienste stelde van iedereen, die joviaal was in zijn omgang en die hield van zijn familie en gezin, hebben wij uit handen moeten geven.

Zijn laatste levensjaar werd getekend door lijden en tegenslag.

Nog geen jaar geleden was hij op de uitvaart van zijn grootvader, sindsdien voelde hij geleidelijk zijn krachten wegwijnen.

Toen zijn dochter een maand geleden geboren werd, iets waar hij zo naar uitgekeken had, kon hij er zelf slechts twee dagen geluk van proeven daar hij zelf terug opgenomen werd in datzelfde ziekenhuis. Hoe moet dit alles hem leed gedaan hebben!

Al heeft Maaika hem niet gekend, toch zal men haar steeds met recht kunnen vertellen over haar ingoede vader.

Voor zijn naastbestaanden is ons menselijk meeleven zeker een troost, maar nog meer onze christelijke zekerheid dat hij verder leeft, weliswaar op een andere wijze van bestaan maar niettemin met zijn echtgenote, zijn kind, zijn familie en alle geliefden zorgend verbonden.

Wij bidden dat dit nieuwe jaar ook voor hem een nieuw begin moge wezen, maar dan in Gods nabijheid, waarin voor ieder gelovige de echte troost en het ware geluk gelegen is dat voor eeuwig blijft.

Dank Elfrie, dank voor alles ... we zullen u nooit vergeten.

De families

MORREELS, DE SMET,
VAN DER SCHUEREN en HERREGODTS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Namis : zondag 22 januari 1989 om 8.30 uur.

Rouwleiding Van Vijle en zoon, Zottegem
Druk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - (SMO)