

God is LIEFDE . . .

Leven wij dan ook als kinderen van God.

Gedenk in uw gebeden en bewaar  
in uw herinnering

MEJUFFROUW

## **ELVIRA MORREELS**

dochter van wijlen de heer CHARLES  
en mevrouw EMMA D'HOSE

geboren te St.-Martens-Lierde, op 20 december  
1895 en godvruchtig overleden te Brakel in de  
St.-Franciscuskliniek, op 1 december 1983, ge-  
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Broederschap der H. Barbara.

---



**De families MORREELS, D'HOSE,  
VAN ONGEVALLE en FONTEYNE,**

denken U voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

Eenvoud, adel van gemoed, reinheid en de  
stille moed voor Gods Zoon te leven leert O. L.  
Vrouw aan onze meisjes in Vlaanderen... en dat  
alles had deze overledene ook, als een familie-  
schat, meegekregen uit haar kroostrijke thuis,  
waar ze de laatste jaren nog veel zal aan ge-  
dacht hebben.

" Bij Elvira " ... en dan wist klein en groot wie  
dat betekende... in de schaduw van ons parochie-  
kerk was zij de vriendelijke gastvrouw, na de  
Hoogmis, rond droeve en blijde gebeurtenissen  
en dat altijd in " eer en geweten ". Hoe tege-  
moetkomend was zij, met al haar beschikbare  
plaatsen, om de kerkstoelen te bergen, en dat  
voor méér dan enkele weken. Gelukkig was zij  
dat nog te kunnen doen bij het geheel van de  
herstellingswerken in haar onmiddellijke buurt.

Het afsterven van haar broeder-huisgenoot sloeg  
een diepe wonde en deed haar dan noodgedwon-  
gen beroep doen op de hulp, waarvoor zij tijdens  
haar leven ook altijd gereed was.

Beste familieleden, het deed mij pijn U de  
passende wederdiensten niet meer te kunnen be-  
wijzen voor al wat Gij, tijdens deze lange periode  
van totale onmacht, dag en nacht voor mij deed.  
Mijn stille woorden van dank werden dikwijls  
een " God zij dank ". Hij alleen kan U lonen  
voor wat Gij voor mij deed en mochten wij later  
allen elkaar wedervinden in God, onze nieuwe  
en eeuwige thuis in Gods Vaderhuis.

Goede buurtmensen, vrienden en kennissen,  
ook voor U, niet alleen een dankbaar vaartwel,  
maar een tot weerziens.

H. Barbara, neemt haar verder op in uw veilige  
voorspraak.