

Beminnen wij op aarde, wat we nimmer kunnen verliezen en zoeken wij steeds hetgeen we eeuwig zullen bezitten.

(H. Alfonsus)



Op 13 december 1969 werd in Sint-Jans, voorzien van het Sacrament der zieken en de Pauselijke zegen in extremis, onverwachts maar niet onvoorbereid naar het Vaderhuis teruggeroepen de heer

FRANS MORREELS

echtgenoot van mevrouw

PHILOMENA DE VLAMINCK

geboren te Hemelveerdegem op
2 april 1880.

Als stoere landman heeft de dierbare overledene jarenlang gezaaid, geplant en geogst onder Gods milde zegen. Op de ouderdom van bijna 90 jaar vond de Heer hem zelf rijp voor Zijn oogst, om hem voor eeuwig te bergen in Zijn schuren : " Kom, goede en trouwe dienaar, neem bezit van het rijk, dat ik u heb voorbereid. „

De overledene was ervan bewust dat niet alleen de groeikracht op het veld, maar ook zijn eigen leven, met zijn wel en zijn wee, in de handen lag van Gods Vaderlijke Voorzienigheid. Steeds stond

hij dankbaar tegenover Gods gaven en gelovig-aanvaardend tegenover kruisen en tegenslag. Hij wist dat wij hier geen blijvende woonst hebben en dat kruisjes ons meer gelijkvormig maken aan onze Heer Jezus Christus.

Vader, onze goede oude Vader, we danken U, we bidden voor U en blijven zorgen en waken over moeder die U zo heeft bemind.

Sint-Jan De Doper, machtige patroon, wij hebben betrouwen op U.



De families

Morreels, De Vlaminck,
Vander Meulen, Hendrieckx,
dankt U om uw gebed en uw
mede-offeren.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem