



Aandenken aan  
de heer

## **GILBERT MORREELS**

echtgenoot van mevrouw  
**Louise Alberta Haegeman**

Ere burgemeester van Hemelveerdegem  
Erkend weerstander oorlog 1940-45  
Voorzitter of erelid van verschillende  
verenigingen  
Vereerd met verschillende Ere-tekens  
Stichter en bezieler van de  
Bloemmolens Morreels

Geboren te Hemelveerdegem  
op 8 augustus 1923  
en er thuis overleden op 9 maart 1994,  
voorzien van de HH. Sakramenten der  
stervenden "in extremis".

---

Als je zeventig bent, hoor je bij de zeventig die de berg opgaan en daar overzien wat geweest is en wat nog komen zal. Heldere momenten waarop je, terugblikkend of vooruitziend, kunt zeggen hoe jij je voelt en hoe goed het is (geweest).  
Inherent aan zeventig, zeggen psychologen,

is dat je vrij wordt van iedere illusie en dat dan de laatste vragen worden gesteld. De antwoorden hangen af van hoe je hebt geleefd en hoe je denkt en voelt. Je bent zeven jaar ziek, afhankelijk van anderen in je rolstoel. En je weet toch: God zag op de zevende dag dat het goed was, zeer goed. Je zegt God na. Je dankt voor het verleden. Dank de liefste vrouw aan je zijde, die alles voor je doet. Geen moeite te veel. De vruchten van zesenvestig jaren dag en nacht doorkomen met mekaar. Dank ook je kinderen die op één molenwiekslag afstand je nabij zijn, aanwezig blijven, bereid om je ergens heen en terug thuis te brengen. Kinderen die je hoogachten en dankbaar zijn, omdat je een wijze (groot)vader voor hen bent en gezag uitstraalt, niet één keer ontgoochelt. Dank de twaalf jaren dat je als man van wijsheid burgemeester was van Hemelveerdegem vóór de fusie Lierde 1978. Weet je nog die man daar op de fiets of die vrouw daar aan de overkant, die dankten voor hun burgervader uit de gouden jaren. De jaren gaan zoals molens verdwijnen op de vleugels van de wind. Molens van vroeger spreken tot de verbeelding. Hun wieken aaiden de wind. De velden goldden van gouden korenaren. De molenaar maalde wit. De bakker kneedde zijn brood op de tafels

van de mensen. Gilbert Morreels schakelde de oude molen van zijn oom Cyriel in 1955 om tot een modern bedrijf : de Bloemmolens Morreels van Hemelveerdegem. De annalen vermelden eervol Gilbert Morreels als de legendarische laatste molenaar van de Keibergmolen, noemen hem even eervol de laatste burgemeester van Hemelveerdegem. ('Lierde Vroeger, de dorpen waarin wij kinderen waren', p. 300).

De rest is een droom van nieuwe eeuwigheid: veel zon en gouden zomeroogst, brood voor iedereen, mensen zo goed als God.

De families

Morreels, Haegeman,  
De Boe en De Vleeschouwer

diep getroffen door uw bliken van medeleven in hun rouw, danken U van harte.



---

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem