

Ik ben de verrijzenis en het Leven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

JOSEPH MORREELS

zoon van wijlen de heer Charles en
mevrouw Emma D'HOSE

Geboren te St.-Martens-Lierde, op 18 augustus
1900 en godvruchtig overleden in de St. Francis-
cuskliniek te Brakel, op 13 april 1977, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.



De families MORREELS, D'HOSE,
VAN ONGEVALLE en FONTEYNE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons
hier op aarde heeft bekommerd, van al wat wij
liefhebben, van alles waar wij eerlijk naar ge-
streefd hebben. Dit afscheid is geen vernie-
ting. Het is naar de Heer toegaan met een
mensenleven dat voorbij is, met al het goede
waarvan gij genoten hebt, met al het schone
waarvan gij gehouden hebt en al het harde dat
gij verduurd hebt. Sterven is U zelf aanbieden
aan de Heer.

« Heer onze God, in deze paastijd gedenken
wij dankbaar dat Gij Jezus uit de dood hebt
opgewekt als eerste van allen die ontslapen
zijn. Aan deze belofte houden wij ons vast nu
wij treuren om het heengaan van onze duur-
bare overledene Jozef. Wij vragen U : laat ook
hem dellén in de vreugde van Jezus'verrijzenis,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Mijn duurzame zusters en broeders, wij waren
altijd zo goedwillig en in alle omstandigheden
een hulp voor elkaar. Bezonder dank ik U voor
uw genegen zorgen tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis. Mag Ik verder op Uw gebeden re-
kenen, vooral van, U, zuster kloosterlinge, die
altijd zo innig met ons allen verbonden zijt
gebleven. Moge de Heer U helpen tot de
schoonste hulpvaardigheid voor elkaar en voor
gans onze familie.