

VADER, UW WIL GESCHIEDDE.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
MARIA MORREELS

echtgenote van Mijnheer
ALBERT DE POTTER

geboren te St Jans Hemelveerdegem op 14 februari 1919 en schielijk overleden te St-Martens-Lierde op 6 mei 1965, gezalfd met de H. Olie en voorzien van de Pauselijke zegen in Articulo Martis.

Niet de plotselinge dood moet men vrezen, maar wel de dood die ons onvoorbereid overkomt. Wie goed geleefd heeft, sterft nooit slecht.

De sterke vrouw, altijd bedrijvig en werkzaam, moedig in tegenspoed en in alles betrouwend op de Heer, vol kommer en zorg voor haar huisgezin, is niet meer! Als een dief in de nacht kwam de dood en roofde dat leven in zijn volle bloei weg van bij haar dierbaren, om het in zijn volle luster over te brengen naar God, de bron van alle geluk.

Mijn dierbare echtgenoot. Samen hebben wij lief en leed gedragen in het leven. Ik dank U om uw steun en trouw. Zwaar is de slag die u treft. Vraag niet naar het waarom, maar behoud U vertrouwen in de

Allerhoogste. Hij schikt alles ten beste voor ons waar geluk. Al begrijpt gij 't ook niet, onderwerp U aan zijn wil. Blijven wij elkaar steunen door het gebed.

Mijn dierbare kinderen, bemint steeds uw goede vader, weest voor hem een steun en troost. Ik zegen U, en dat God U beware in zijn liefde.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U over haar.

†

De familiën

MORREELS, DE POTTER,
VAN DYCKE, MEULENIJZER
en VAN SEMMERTIER.

Zeer gevoelig voor de bliken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U

Druk. DE VOS