

God-kent zijn standvastigheid in 't goed en zal ze lonen met iets dat langer duurt dan 's werelds ijde kronen.

G. Gezelle

†

BID VOOR DE ZIEL

van de heer

NESTOR MORREELS

weduwnaar van mevrouw

MADELEINE PUNNEWAERT

geboren te St. Martens-Lierde de 27 maart 1892 en godvruchtig overleden in het Stedelijk ziekenhuis te Geraardsbergen de 17 januari 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van het H. Hart
Opgeëiste 1914 - 1918

De duurzame overledene was een goed man, met diep geloof, vreedzaam en minzaam met eenieder. Hij was daarbij een trouwe echtgenoot en een zorgzame vader.

Van wie men zulks naar waarheid mag schrijven, die behaagt ook aan de Heer. Daarom zal de Heer hem in genade ont-

vangen en hem kronen met heerlijkheid en onvergankelijkheid waar geen lijden is, noch ziekte noch dood : hij zal leven in eeuwigheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik ga naar moeder ; houdt mijn gedachtenis in ere en leeft om wel te doen ; dank voor uw genegenheid, u vooral mijn dochter, mijn hulp en troost in mijn hoge jaren en mijn ziekte. Familieleden en vrienden blijft mij gedenken in uw gebed ; echte vriendschap is trouw.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome.



De families

MORREELS, PUNNEWAERT,
D'HOSE en STEENHAUT,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw

Drukk. De Vos. Koster. Overboelare