

Gij zult niet weten wanneer ik kom...



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Omer-Jan Morreels

Weduwnaar van

Mevrouw Huberta Van Dycke,

Echtgenoot van

Mevrouw Louise Meulyzer,

geboren te St. Jans-Hemelveerdegem, de 14 Mei 1881
en schielijk overleden te St. Martens-Lierde, de
14 November 1953.

Niets is duurzaam op aarde : het geluk verdwijnt
wanneer men denkt hetzelfde te gaan genieten.

Het leven van de mens is als een bloem : heden
bloeit hij en morgen ligt hij geknakt !

Zalig dan hij die steeds leeft in Gods vriend-
schap, voor hem is de dood het begin der eeuwige
glorie.

Vergeeten wij de beminde overledene niet in onze
gebeden, want het is een heilig en zalig gedacht
voor de overledene te bidden, opdat zij van hunne
zonden zouden ontslagen worden.

Beminde Echtgenote, Kinderen en Kleinkinde-
ren, ik dank U voor uwe liefde en genegenheid. De
dood heeft mij op het onverwachts van U doen
scheiden, doch troost U ; ik betrouw op de Godde-
lijke Voorzienigheid, eens zien wij elkander weder
in de Hemel.

Genadige Heer, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde.

De Familien MORREELS, VAN DYCKE,
VAN DER MEULEN, MEULYZER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.