

Niet de plotse dood moeten wij vrezen maar wel die onvoorzien is.

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## ROBERT, HUBERT MORREELS

echtgenoot van Mevrouw **MARIE SANDT**

Voorzitter van N.V.I. Brakel.  
Bestuurslid van N.S.B. St.-Martens-Lierde.  
Oorlogsinvalid 1940-1945.  
Herinneringsmedaille 1940-1945 met 2 gekruiste sabels.  
Medaille Militaire Strijder 1940-1945.  
Medaille van de Krijgsgevangene 1940-1945 (1 barett).  
Ridderkruis Orde Leopold II.  
Kruis van Officier der Orde van Leopold II.  
Rozet van het Erekrus van de N.S.B.

Geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 17 december 1919 en overleden te St.-Martens-Lierde, op 23 november 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken « in extremis ».



De families **MORREELS, SANDT,**  
**MEULIJZER** en **DE POORTER,**

danken U voor uw gebeden en blijken van innige deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

De waarde van een mensenleven wordt niet gemeten naar het aantal jaren, maar naar de maat van de betoonde inzet. Hierin is onze dierbare overledene groot geweest. Alhoewel zijn beste krachten bleven in het oorlogsgebeuren van 1940-45 leefde hij totaal voor de anderen; getuigt daarvan de grote droefheid van zijn echtgenote, kinderen en kleinkind, de diepe geslagenheid van zijn ganse familie en zeker niet minder van zijn wapenbroeders, voor wie hij als voorzitter en bestuurslid leefde met hart en ziel.

Iedere vergadering of feest wist hij verrassend aangenaam te maken door die zo gegeerde tombolas, waarvoor hij onvermoeibaar de prijzen verzamelde en de diepe zielevreugde om de voldoening bij de anderen was voor hem de aangenaamste beloning. Robert, wij hebben U gemist op de laatste 11 November viering, wat moet Gij daaronder geleden hebben !

Mijn duurzame echtgenote, zo gelukkig samen, gingen wij een veelbelovende oude dag tegemoet. Wij beleefden zoveel genoeg aan onze kinderen en familie. Aanvaard dit kruis dat de Heer U vraagt te dragen, terwijl onze kinderen en familieleden eensgezind voor U een troost en steun zullen zijn.

Mijn beste makers, ik had nog veel méér ook voor U willen doen. Wat ik nu van U zou willen vragen is een broederlijk gebed in de Zondagmis en zeker op Uw verdere vergaderingen, opdat ik mijn familie en U allen door mijn afspraak bij de Heer mag helpen begeleiden naar de plaats onzer eeuwige eindbestemming.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.