

Gelijk het goud gezuiverd wordt in den smeltkroes
zo wordt de rechtvaardige gelouterd door 't lijden.



ZALIG AANDENKEN

van Mejuffter

ZOË MORREELS

geboren te Sint Maria-Oudenhove, de 29 Januari 1908
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Erwetegem, de 6 November 1954,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van verschillende godvruchtige Genootschappen

Ik heb bij mij zelven gezeid, midden van al mijn
lijden; ik ga zo heen naar de poorten der dood in de
lente van mijn leven.

Zij heeft kloekmoedig en met volle onderwerping
aan de Wil des Heren al haar pijnen zonder knorren
verdragen, vol van dit troostelijk gedacht: De Heer
beproeft dengene die Hij bemint.

O Maria, ik heb U altijd geëerd en bemind, tot mijn
laatst en ogenblik heb ik U aanroepen, toon nu dat Gij
mijne Moeder zijt.

Vaartwel beminde ouders, zusters en broeders, fami-
lielieden en vrienden, ik verlaat een tranendal voor de
hoge beloning des Hemels. Ik dank u voor de hulp die
ge mij zo oprecht hebt verleend. Ik vergeld u door mijn
voorspraak bij God, weldra zien wealkaar weder in
de Hemel. Wees mijn ziel indachtig in uw godvruchtige
gebeden.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U.

H. Hart van Maria. wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Uitg. Em. Van Der Schueren, koster, Erwetegem

Mijnheer en Mevrouw Edm. MORREELS-MEULYZER,
Mijnheer en Mevrouw Germain DE SCHRYVER-MORREELS,
Mijnheer en Mevrouw Lothaire MORREELS-DE VRIEZE en
kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Robert MORREELS-SANT en kind,
Mijnheer en Mevrouw Jules MORREELS-DE ROEY,
De familiën MORREELS, MEULYZER en DE SCHRIJVER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.