



Dierbaar aandenken aan

## **Fonske MORTIER**

echtgenoot van  
Edith DE SUTTER

geboren te Wondelgem op 28 juli 1931  
en godvruchtig overleden te Gent  
op 18 september 2008.

Edith, familie en vrienden danken u voor  
uw bliken van sympathie en medeleven.

*Voor een dag van morgen*

*Wanneer ik morgen doodga,  
vertel dan aan de bomen  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan de wind,  
die in de bomen klimt  
of uit de takken valt,  
hoeveel ik van je hield.  
Vertel het aan een kind,  
dat jong genoeg is om het te begrijpen.  
Vertel het aan een dier,  
misschien alleen door het aan te kijken.  
Vertel het aan de huizen van steen,  
vertel het aan de stad,  
hoe lief ik je had.*

*Maar zeg het aan geen mens.  
Ze zouden je niet geloven.  
Ze zouden niet willen geloven dat  
alleen maar een man alleen maar een vrouw  
dat een mens een mens zo liefhad  
als ik jou.*

*Hans Andreus*



Malbrancke, Gent - Wondelgem