



Vroom aandenken aan  
**Zuster BENEDICTA**  
GERARDA MORTIER

Geboren te Maria-Aalter op 29 december 1912.

Trad in het klooster te Delftinge op 18 september 1944.

Zij werd geprofest op 2 mei in 1945.

Overleed te Gullegem op 6 april 1987,  
gesterkt door de sacramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

*Gans haar kloosterleven was ze in dienst  
van de Gullegemse bejaarden,  
vanaf 1949 in het bejaardentehuis,  
vanaf 1969 in het rustoord "Gulle Heem".*

---

Zij was de Heer toegewijd. Dit behoren aan Christus werd concreet uitgeleefd in de toewijding aan mensen, in de dienst aan bejaarden.

De eerste periode was leven in een oud gebouw, tussen oudere mensen, waar je af en toe kon verrast worden omdat er een of ander was die zich een eigen vrijheid veroorloofde en de goede gang van zaken verstoorde. Maar de zuster ving hen altijd weer op met minzame zachtmoedigheid en vriendelijk geduld, ook al was het midden in de nacht.

De tweede tijd opende een nieuw tehuis met nieuwe mogelijkheden. Zij bleef de glimlachende zuster met een opgewekt woord voor iedereen en met zin voor humor.

Voor de wereld was dit wellicht een leven van al te enge beslotenheid, van druk gevulde dagen. Ten dienste staan van vroeg

in de morgen tot laat in de avond. Maar velen waren tevreden dat er nog kloosterzusters waren die de uren niet telden.

Schijnbaar hield zuster Benedicta geen tijd gereserveerd voor geestelijke vorming, toch voelde je bij haar die diepere innerlijkheid van een contact, een leven met en voor de Heer. In de dienst aan mensen was haar Heer de kern, de ziel, de bron van haar inzet. Met een haast kinderlijke vreugde, geërfd uit de "Eucharistische Kruistocht" van weleer, leek zij spelenderwijs te leven in het aanschijn van de Heer.

En die vreugde heeft zij kunnen bewaren tot aan de laatste dag. Zij kon vrijmoedig en rustig spreken - altijd met de glimlach en met humor - over de nabijheid van haar sterven, alsof zij onbezorgd de Heer tegemoet ging. In de beslotenheid van haar leefruimte lag de heerlijke openheid van een andere, nieuwe wereld die de Heer haar reeds gegeven had: "Wat zijt Gij goed, o Heer, wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij!". Dat was haar lievelingsrefrein.

Zij nodigt ons uit in deze haar dankbaarheid binnen te treden. Blij en dankbaar kunnen zijn is de wonderse genade van de Heer voor die Hem helemaal zijn toegewijd.

Looft en prijst de Heer...

---

De Eerwaarde Heer Algemeen Directeur S. Marchand,  
De Eerwaarde Algemene Oversten en Zusters van de klooster-  
gemeenschap te Delftinge,  
De Overste en Medezusters van het rustoord te Gullegem,  
De familie MORTIER  
danken U voor uw gebeden  
en blijken van christelijke deelneming.

Ond. E. Ghillemyn

Druk Herman, Gullegem