

Roemt niet op de dag van morgen want gij  
weet niet wat hij draagt in zijn schoot.

Boek des Spreuken, XXVII

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## PHILOMENA MORTIER

Weduwe van Mijnheer

**Jozef Callebaut.**

geboren te Oombergen de 6 april 1889  
en godvruchtig overleden te Delftinge  
de 28 december 1957, voorzien van de  
laatste HH. Sakramenten en de pauselijke  
Zegen.

De dood leert ons hoe broos en vergankelijk  
het aardse leven is. Zij zet ons tevens aan om  
door trouwe plichtsvulling in alles ons een  
plaats in den hemel te bereiden.

De dood is het uur der waarheid. Zij doet  
ons de onzekerheid van 's mensen berekeningen,  
de onbetrouwbaarheid van de tijd en de ver-  
gankelijkheid van het aardse geluk inzien.

De dierbare overledene was een vrouw van  
plicht, ten zeerste gehecht aan kinderen en fa-  
milie, voor wier welzijn zij gewerkt heeft zo-  
lang zij kon. Beproeving en menselijk lijden zijn  
haar niet gespaard gebleven. Zij waren in haar  
leven een beschikking van Gods H. Wil. Geluk-  
kig de mens welke die tegenspoed en kwelling-  
gen met kristelijke onderwerping weet te dragen.  
Aan hen beloofde Christus de kroon van het  
Leven.

Zalig die de Heer vrezen en beminnen.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank  
u van harte voor uwe genegenheid en goede  
verzorging. Ik verlaat deze wereld om mijn  
zoon in het eeuwig geluk te gaan vervoegen  
vanwaar ik voor u zal bidden. Blijft gij mij ook  
gedenken in uw godvruchtige gebeden. Door  
het gebed immers blijven we in liefde met  
elkaar verbonden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De familiën MORTIER en CALLEBAUT  
danken U oprecht om uw gebeden en  
blijken van deelneming.

Uitg. O. Van Ruyskensveld, Delftinge