



Heden nodigde de Heer

in zijn

vaderhuis uit

om er voor altijd gelukkig te zijn

**Theodule - Alfons  
MORTIER**

**PRIESTER-SALESIAAN VAN DON BOSCO**

*Geboren te Vlierzele op 24 september 1913*

*verbonden door religieuze geloften*

*sedert 30 september 1934*

*tot priester gewijd te Oud-Heverlee*

*op 19 juli 1942*

*keerde hij terug naar de Heer op 14 juni 1970.*

Een kwade kramp... hij zwijmelde zonk  
zeeg op de graskant neder ;  
zijn hert begaf en brak - hij schonk  
z'n ziel den Schepper weder.

Een schone ziel, die mild en groot  
vol goedheid zong genegen ;  
uw wezen lacht doorheen de dood  
ons stil-bemoedigend tegen.

Een graag genegen mens, die nooit  
kwaadwilligheid beplande ;  
God heeft veel goedheid rondgestrooid  
doorheen uw priesterhanden.

Uw kennis had Hij rijk bedeeld,  
Zijn geest doorzong uw leven ;  
gij hebt veel zonde en pijn geheeld,  
Gods goedheid dóórgegeven.

God had u ongeweten stil  
Zijn wijsheid ingegeven,  
leerde u naar 't fluisteren van Zijn wil  
te luisteren en te leven.

Gij houdt van schoonheid diep en waar,  
van bloemen, van Gezelle,  
van kinderzielen zuiverklaar,  
die schuldeloos vertellen.

Gij waart een wakkere werker, gij  
g'en weet niet, hoe gij henen  
hoe 't deernis doet en pijn, hoe wij  
diepinnig u bewenen.

Uw heengaan laat een groot gemis...  
wij zien u ginder wenken ;  
uw milde lach, uw beeltenis  
wij diep in ons gedenken.

Verdwenen verre alhier vandaan,  
moogt ginder gij beginnen,  
moogt ginder gij nu God verstaan,  
beleven en beminnen.