



Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Roland MOSTAERT

echtgenoot van Mevrouw Nelly **HOSTE**

geboren te Oubraker op 2 april 1943 en
godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 9 november 1995, gesterkt door het
H. Sakrament der Zieken.

*Op rust gesteld personeelslid van
Electrabel.*

~*~

De families
MOSTAERT, HOSTE en DE LATTE,

danken U voor de blijken van
deelneming en voor uw gebed.

Begr. V.d.Driessche, Geraardsbergen, tel.: (054) 41 28 50

*Zijn zorgen en zijn lijden zijn voorbij
zijn aandacht voor de aardse dingen
die over zijn hoofd
en door zijn vingers gingen :
en alles wat hij was voor U en mij.*

In de bijna donkerste periode van het
jaar, wanneer de zon als 't ware stille
staat, is Roland, onze goede vriend,
voorgoed gegaan.

Het enige wat er nu overblijft zijn de
herinneringen aan zijn te korte leven.

Vaarwel dierbare echtgenote,
liefste kinderen en kleine Shana,
hartelijk dank aan mijn getrouwe familie
en vrienden.

Druk Langendries Chris, tel.: (054) 58 72 04.