

Mijn kinderen, ach, ik heb u al,
wat geeflijk was, gegeven G. G.

BID VOOR † DE ZIEL

van de heer

ALBERT MOTTE

echtgenoot van mevrouw

Yvonne DUTRANOV

geboren te Sint-Martens-Lierde, op 16 februari 1929
en godvruchtig overleden te Gent, op 19 november
1971, gesterkt door het H. Sacrament der zieken

De gelukszon hing stralend boven dit schone
gezin, dat zich verheugen mocht om vooruitgang,
welvaren, en veelbelovende hoop. Maar hoe heer-
lijker die zonneshijn, hoe bitterder thans de treur-
nis, hoe donkerder nu de nacht, waarin het kruis
van de Meester, alleen nog zijn hoop en troost-
brengende stralen schiet. Hij was een goede vader
en voorbeeldige echtgenoot. Zijn leven was een
aaneenschakeling van onverpoosd zwoegen en of-
feren voor het welzijn en de vooruitgang van zijn
gezin. Helaas, een droevig ongeval kwam hem
plotseling onmeedogend ontroven aan de liefde
van allen die hem dierbaar waren.

Geliefde echtgenote, hard is de beproeving, doch
betrouw op Gods Voorzienigheid en denk aan onze
kinderen en wees moedig. Dank u om uw trouw en
de vele bliken van genegenheid.

Lieve kinderen, gij waart mijn levensgeluk. Om-
ringt nu moeder met al de nodige zorgen en blijft
nu vader gedenken in uw gebeden.

Dierbare ouders, pijnlijk is het voor u, uw zoon,
die in zijn huiskring zo onmisbaar was, te zien
heendragen naar het graf... Ik dank u om uw gene-
genheid.

Beste familieleden en vrienden, ik vraag u geen
tranen, doch vergeet mij en mijn kinderen niet.
Schenkt mij een vurig gebed.

De familieën **MOTTE, DUTRANOV,**
SOETENS en DENIE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.

Druk. Van Nieuwenhove, Geraardsb.