



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

DE HEER

Alfons M O T T E

weduwnaar van Mevrouw

Margriet ROUSSIAU,

geboren te Nederbrakel op 20 december 1890 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 8 mei 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd Mijnwerker

Weggevoerde in de oorlog 1914-1918.

Alfons was een eenvoudig en goed mens. Bekommerd en bezorgd om zijn gezin wist hij het geluk en welzijn te brengen.

Hij heeft hard moeten werken, maar was een diep gelukkig mens. In goede en kwade dagen bleef hij trouw aan zijn levensopgave. Hij was immers « een goed mens » en betrouwde er op dat God alles ten goede keert voor wie Hem liefhebben.

Heer, wij zijn U dankbaar dat we vader zo lang in ons midden mochten behouden, dat we zo lang mochten leven in zijn gelukkige nabijheid. Verenig hem nu weer met moeder, maar nu in het eeuwigdurend geluk.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achter-

kleinkinderen, steeds waart ge me een steun en troost. God zal u deze genegenheid en liefde belonen. Ik bid de Heer ook u te begeleiden tot bij zijn troon.

Dierbare familie en vrienden, dank voor al uw goedheid en genegenheid. Uw gebed was een geestelijke steun voor vader en uw oprechte deelneming voor ons een ware troost.

De families MOTTE, ROUSSIAU,
VAN DER BEKEN, VAN NIEUWENHOVE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel