

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur, Albert, Eugeen MOTTE

echtgenoot van Mevrouw Cecile CARLIER,

geboren te St.-Martens-Lierde op 25 april 1922
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 11 maart 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

In de bloei van zijn leven was hij de man
van de zware arbeid. Hij werd echter vlug
tot inactiviteit gedwongen. Dit kon hem ech-
ter niet dwingen tot stilzitten. Hij bleef in
zijn gezin de helpende echtgenoot en vader.
Tussendoor was hij voortdurend de weg op
om contact te hebben met zijn vrienden en
bekenden.

Nog te jong kwam aan dit alles een einde.
Gelaten heeft hij dit lot aanvaard.

Onze christelijke overtuiging helpt ook ons
nu het hoofd rechtop te houden en doet ons
bidden: „Heer, gedenk onze broeder Eugeen
die in de verwachting der opstanding is

ontslapen en laat hem toe naar het licht
van uw aanschijn ”.

De families

MOTTE, BAEKELANDT,

CARLIER, GOSSEYE,

danken U.

Namis : dinsdag 2 april om 19 u.30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen Piteraerents-De Cubber, Brakel