

Gezegend zij God die ons roept tot gemeenschap met alle heiligen.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

BERTHA, CECILE MOTTE

weduwe van de Heer
CYRIEL VAN HUFFEL

geboren te Nederbrakel op 12 september 1914 en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem op 25 februari 1989, nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Zij was een echtgenote en een moeder die samen met haar man, zich gegeven heeft aan haar gezin van de vroege morgen tot de late avond, en tussendoor nog wat tijd overhield voor een gedachte aan God.

Haar laatste levensmaanden bracht zij door in een kamer van het ziekenhuis. Tijdens dat verblijf kwam het beeld en het leven van haar overleden man haar meermaals voor de geest, en het was met tranen in de ogen dat ze over hem vertelde. Anderzijds was ze uiterst dankbaar voor een bezoekje in het ziekenhuis. Het bracht haar troost. Zij waardeerde zeer fel de minste blijk van belangstelling.

Dierbare kinderen, nu ik er niet meer ben zal de gedachtenis aan mij wel een plaatsje in uw verder leven krijgen. Ik dank u vooral om de regelmatige bezoeken, de zorg en de woorden van steun en opbeuring die ik van u mocht krijgen bij mijn ziekbed.

Bemide kleinkinderen en liefste achterkleinkind, zo dikwijls heb ik vreugde gevonden in uw spel, in uw spontane woorden, in uw genegenheid voor mij. Ik was fier op u allen. Bidt samen met uw ouders en met al uw familieleden tot Jezus : « Heer, wij bidden U dat niets uit het leven ons moeder en grootmoeder verloren zal gaan en dat alles waarin zij groot geweest is tot ons mag blijven spreken, nu zij gestorven is. Geef haar de eeuwige vreugde ».

**De families MOTTE, VAN HUFFEL,
BAECKELANDT en DE POTTER,**

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59