

God is Liefde.



Gedenk in uw gebed de ziel van
Mevrouw

CÉLINE MOTTE

weduwe van de heer

RENÉ VANDEMENSBRUGGE

geboren te Nederbrakel op 21 februari 1906
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal
te Ronse op 2 februari 1989
voorzien van de sakramenten van de zieken.

Toen haar de doffe gloed der
zaligheid ontstelde
liet zij zich dwingen door een zoet
en dwaas geweld,
en om zich meer en gans
te laten overstelpen,
als ware ze in vervoering
zwaar behelds.

Die haar gekend hadden en haar
zo zagen rusten,
de handen leeg
van wat haar had toebehoord,
luisterden naar het scherp vechten
van haar lispelende kussen
tegen de strenge teerheid van de dood.

En weldra, als zij gelijk
een steen in stilstaand water,
blind en omsloten lag
en zelf niet meer wist
dat zij pas nu haar smart
onbegrensd kon dragen
en door haar versteven bloed omkringd.

O, haar gelaat was niet meer
te bereiken
tot in de diepte van zijn
uitgestorven staat,
en haar lichaam,
als een stielgevallen wijzer,
had zijn klein verleden
in die ijle saamgegaard.

(M. G.)

De Families MOTTE en VANDEMENSBRUGGE
danken voor uw blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel