



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Etienne Maria MOTTE

echtgenote van de heer Julien REYNS

Geboren te Nederbrakel op
25 september 1933 en in familiekring
thuis overleden op 4 oktober 2004,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Motte en Reyns.

Zover als dat wij konden
zijn wij met jou meegegaan
Moeder, je was zo lief voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen
Heel trots zijn wij
zo'n moeder te hebben gehad
Je blijft altijd bij ons
diep in ons hart.
Même, bedankt voor alles.

Namis op vrijdag 29 oktober 2004 om
18.30 uur in de decanale kerk te
Nederbrakel.