



Opdat de Heer hem in vrede geleide naar het
huis van de Vader bidden wij voor

DE HEER

Jules - Aimé MOTTE

echtgenoot van Mevrouw
Emma DE COLFMAEKER.

Die het levenslicht zag op 22 mei 1906 te Neder-
brakel en er overleed op 23 april 1966, gesterkt
door de zalving en het gebed van onze Moeder
de H. Kerk.

—
Een ziekte, die hem langzaam ondermijnde,
deed deze man nadenken over de zin van le-
ven en dood.

Toch bleef hij zijn plicht doen iedere dag,
ieder uur. Hij arbeidde al maar door tot op
het moment, dat de Heer hem van zijn werk
riep, en hem uitnodigde naar een nieuw leven,
een nieuw bestaan.

Die roep van God was zo plots, zo onver-
wachts dat wij allen sprakeloos stonden. Op
de benauwende vragen van lijden en dood weten
wij met ons louter menselijk verstand geen an-
woord. Alleen weten wij door Jezus Christus dat
dit alles dient om ons verder te brengen. Lij-
den en dood zijn de last van het op-weg-zijn.
Hij is nu thuis. Voor hem is de oneindige dag
van God nu zonhoog.

In onze parochiekerk hebben wij voor hem
gebeden in de eucharistieviering, nadien heb-
ben wij zijn geheiligd lichaam neergelegd in
de verrijzenistuin,

Moge hij daar rusten in vrede.



De families **MOTTE** en **DE COLFMAEKER**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.