

In het lijden één met de Heer, zal ze ook met Hem  
verrijzen.

We gedenken dankbaar

mevrouw

## **Maria Leocadia Motte**

weduwe van de heer

**Jules Van De Maele**

Ze werd geboren te Delftinge op 13 oktober 1902  
en ontsliep zacht in de Heer te Geraardsbergen op  
30 januari 1970. waardig voorbereid door de Sacra-  
menten van de zieken.

---

Hier eindigt een leven van zich geven voor de  
anderen. Het leven van een vrouw, die in eenvoud  
en diep geloof, zorgend leefde. Hard was soms de  
dagtaak, maar hart en hoofd hielden de handen aan  
de toewijding. Wie haar gekend heeft blijft getuige  
van haar schoon edelmoedig leven, van haar stil  
offeren voor haar gezin. Wie met haar omging ge-  
tuigt van hare onbaatzuchtige inzet.

Nu begint voor Maria een gans nieuw leven :  
voor eeuwig in de liefde van de Vader zijn, dat wat  
de wereld haar niet heeft gegeven aan rust en  
blijvende vreugde. Haar kruis droeg ze moedig tot  
het einde toe. Kalm en rustig aanvaardde ze ook het  
laatste offer : hare kinderen en kleinkinderen te  
moeten verlaten. In de Heer heeft ze trouw geloofd  
op de Heer heeft ze altijd gehoopt, door Hem zal

ze nu ook opgenomen worden in de eeuwige heer-  
lijkheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, de herinne-  
ring aan u allen was zo diep, dat de liefde zal  
voortleven over het graf heen. Dankbaar waart ge  
door uwe zorgen en toewijding in de drukke en  
zware dagen van mijn ziekte. Dankend om al die  
goedheid zal ik voor u blijven bidden en zo in uw  
dagelijks midden aanwezig blijven door de onzicht-  
bare band van de goddelijke liefde. Zo zullen we  
weer eens samen zijn met de Heer. Dit weze uw  
troost en uwe hoop in de toekomst.

Beste broer, zusters, schoonbroers en schoon-  
zusters, bloedverwanten en vrienden, wat we voor  
mekaar konden doen in dit korte aardse bestaan,  
dat hebben we graag en dikwijls gedaan. Nu zullen  
we ook elkaar gedenken door het gebed en de on-  
vergankelijke kracht van het dagelijkse christelijk  
leven. We bidden veel voor elkander, zo kan de  
dood ons niet scheiden.

Maria ruste in vrede.

---

†

Voor uwe aanwezigheid, uw medeleven en  
vooral door uw gebed, danken u van harte  
de families MOTTE, VAN DE MAELE,  
DE COCK en DE LANGE.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge