

Ik hoorde een stem uit de Hemel die mij zegde:
Zalig de doden die in de Heer sterven.
(Apoc. 14,13)



BIDT VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Marie - Hortence MOTTE

dochter van wijlen

Mr Ivo en Mw. Victoria VANELSUWÉ

geboren te Nederbrakel, de 5 juni 1893, en er
godvruchtig overleden de 29 maart 1958,
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
de derde Orde, van de Bond van het H. Hart en alle
andere godvruchtige genootschappen.



De dierbare overledene was een eenvoudige, minzame en godvrezende vrouw, die een groot besef en verantwoordelijkheidsgevoel van haar plichten als christen mens had. Opgegroeid in een door-en door christelijke familie hield zij de voorvaderlijke traditie in ere van genegenheid en verknochtheid aan onze Moeder de H. Kerk en haar priesters.

Wij herinneren ons hoe opgetogen zij was wanneer de priester bij haar aan huis kwam, hoe edelmoedig en milddadig zij de hand opende om de goede werken te steunen, hoe liefdevol en medelijdend zij zich neerbog voor de behoeften van anderen.

Om dat alles heeft O. L. Heer haar rijkelijk beloond: gij goede en trouwe dienares, treed binnen in de vreugd uws Heren.

(Luc. 24.7)

Mijn dierbare broeders, zusters en familieleden ik dank U voor al uwe genegenheid en goede zorgen. Vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Een enkele gunst vraag ik U nog: vergeet mij niet, vooral in uw H. Missen en gebeden, op mijne beurt spreek ik voor U bij O. L. Heer ten beste.

Goedertieren Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De familiën MOTTE-VAN ELSUWÉ.

danken U van harte voor uw blijken van genegenheid en kristelijke deelneming.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Sur Harcourt