

De vreugd van ons hart is uitgedoofd, de kroon
is van ons hoofd gevallen, Ieremias.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIE-RENILDE MOTTE

echtgenote van Mijnheer

FRANÇOIS VAN DEN DOOREN

geboren te Nederbrakel, de 17 December 1874
en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde
de 19 Juli 1951.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



De Heer heeft haar gezegend geduren-
de haar lange levensloop. De goedheid
van haar hart maakte haar beminnelijk
en de glans van vrede en geluk lag im-
mer op haar gelaat te zweven.

Oprechte christene, beleefde zij haar
Geloof in wel en wee, met liefde en vast
betrouwen.

Hare kinderen bracht zij op in eer en
deugd: daarom waren zij haar troost in
haar ouden dag.

Hare langdurige ziekte was een min-
zame verwittiging tot de eeuwige reis, de
laatste loutering vóór de intrede in het
Hemels Vaderland.

Vaarwel duurzame echtgenoot, lieve
kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor
de zo lange jaren zorgen waarmede gij
mij omringd hebt. Blijft mij steeds geden-
ken in uwe vrome gebeden. Tot weer-
ziens in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)



Mijnheer François VAN DEN DOOREN
kinderen en kleinkinderen:

De Familiën MOTTE, VAN DEN
DOOREN en VAN WYMEERSCH;

danken hartelijk voor de
blijken van christelijke
deelneming.