

God heeft voor het leven geen kalme reis be-
loofd, wel een behouden aankomst.



DANKBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Pieter, Antoon MOTTE

**weduwnaar van Mevrouw Palmyre DERNICOURT,
echtgenoot van Mevrouw Maria, Augusta BAELE,**

geboren te Nederbrakel op 13 november 1903
en kristelijk overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 8 juli 1979,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Hij was technisch leider bij de R.T.T.

In deze zomerdagen is de grote tocht begon-
nen : vakantie, verlofdagen... Allen zijn op zoek
naar « iets anders, iets beters ». Het mensenle-
ven laat zich niet beperken. Voortdurend wil het
zijn begrensdeheid doorbreken. Verder reiken dan
dit-of-dat, opstijgen boven hier-en-nu. Eigenlijk is
ieder mens « op weg » naar iets dat hem ver te
boven gaat. Zo is de dood van een kristen mens
geen einde, maar een begin, de smartelijke doch
vleedigende overgang naar het eeuwig leven bij
God. Na dit aardse leven vangt de periode aan
van volmaakt geluk, vrede en rust voor altijd,
wat wij hier tevergeefs zoeken aan al wat voor-
bij gaat!

Met doetheid en dankbaarheid nemen wij af-
scheid van deze man, die wij waardeerden om
zijn stille eenvoud, zijn goedheid, zijn recht-

schapenheid. Een leven van plichtsbefef, werk-
zaamheid en vakmanschap, zijn interesse voor de
natuur, zijn streek en zijn hobby's voor de be-
scherming van de vogels. Vele schone dagen in
gezondheid en werklust hebben zijn leven ver-
blijd, maar beproevingen zijn hem niet gespaard
gebleven. Het vroegtijdig verlies van zijn echt-
genote, later ziekte en tegenslag in zijn gezin.
Stil en eenzaam heeft hij alles moedig gedragen,
met zijn vele burens is de goede man de eeu-
wigheid ingegaan, waar hem de beloning wacht
van zijn verdienstelijk leven.

Mijn beminde echtgenote, mijn geliefde zoon,
vereend in liefde en trouw hebben wij samen
de lasten van het leven gedragen. Ik dank U voor
alles. Met een bewonderenswaardige toewijding
en zorg hebt gij altijd uw werk gedaan, deze
scheiding zal U des te lastiger vallen. Houdt
moed en vertrouwen. De Heer moge U verster-
ken en vertroosten bij dit heengaan.

Familieleden, vrienden, geburen en kennissen,
helpt elkaar. In blijf U allen dankbaar en erken-
telijk voor de vele jaren in uw midden. Bidden
wij voor elkaar. Tot weerziens hierboven.

Namis op zondag 5 augustus te 10 uur.

De families MOTTE, BAELE, DE VOS,
VAN DE VELDE,
**danken U oprecht voor uw blijken van deel-
neming in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel