



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

RENÉ MOTTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA GALLE

Geboren te St.-Martens-Lierde op 20 augustus
1923 en er in familiekring overleden
op 9 september 1995,
gezalfd met het H. Oliesel in Extremis.

Zaterdagmorgen. René staat op, doet wat hij gewoonlijk doet en plots gebeurt het. Hij voelt zich onwel. Het hart breekt. Een vader sterft. Het leven wordt ineens anders. Tijd wordt eeuwigheid. René en Maria zijn tweeënveertig jaren samen. Ze delen lief en leed. Moeder en vader voor hun kinderen. Meter en peter voor Leen, Gert, Jeroen en Kris. Vroeg in de morgen als in een bliksemflits nemen ze plots en onverwacht afscheid. Thuis maar zonder woorden. Het gaat veel te vlug. Niemand is voorbereid. Noëlla en Christine komen vlug maar machteloos. Het is voorbij. Vader is waar wij niet weten, nog niet. Schat van een vader.

Néken is zijn mooiste naam. Hij is een volksfiguur. Joviaal en hartelijk zoals iedereen hem het beste kent langs zijn mooiste kant. Gezellige vriend. Supporter van Bonanza. Kameraad van jong voetbaltalent. Een weldoener voor wie hij helpen kan. Zijn kwetsbaar hart is van goud. Kasseier van beroep moet hij steen-voor-steen hebben gedroomd van sociale wegen waarop

mensen in vrede naar mekaar toegaan. Als mensen zijn wegen gaan, ze zullen om vrede gaan. Het zal om goede menselijke relaties gaan, o' de Balkan, in Afrika, langs eigen straten, in eigen huis. De man voor de vrouw en de vrouw voor de man. Sterk voor zwak en jong voor oud.

René wordt wat ziek. Klachten. Vermindering van krachten. De voorbije twee jaren niet meer de vitaliteit van vroeger. De levensgenieter van weleer wordt introvert. Waar blijft zijn liefde van vroeger voor het leven? Of is het de pijn die hij voelt om wie en wat hij los moet laten? Maria weet het antwoord niet. Ze zwiigt. Ze bevaart het verleden in haar hart. Zij zegt ja en amen, biddend geleerd van een moeder met dezelfde naam. Ze vreest het gemis. Ze weet zich omringd door 'goede' mensen. Kinderen en vriendinnen die begrijpen en recht doen aan haar verdriet. Zij heeft recht op menselijke troost.

Wat is de oogst van Néke's leven? Wat zeg jij zelf, René? Was je wat verdrietig en opstandig vanaf je zeventigste? Voordien een bevoorrecht man? Een gelukkig mens? Is het enige dat er aan ontbreekt, dat het niet mag duren? Méér van hetzelfde, dat zou heerlijk zijn! Er is dank voor wat dit leven heeft geschonken. De rest is stilte. Herinnering. Verwachting.

**De families MOTTE, GALLE,
BAECKELANDT en VAN HOORDE,**

danken U om uw bliken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41