

Laat nu Heer, uw dienaar in vrede gaan.

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

DE HEER

RENE MOTTE

echtgenoot van Mevrouw

SARA SOETENS

geboren te Nederbrakel, op 5 juni 1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 23 januari 1980, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oorlogsinvalides - Vuurkruiser 1914-1918.

Vereerd met verschillende eretekens.



De families **MOTTE, SOETENS,**
VAN ELSUWE en DE TEMMERMAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

De laatste indrukken die wij van René mogen overhouden zijn er wel van heel diepe dankbaarheid, die straalde uit dat glimlachend wezen naar zijn altijd koesterende echtgenote, zijn dankbare kinderen, zijn kleinkinderen waar hij zo trots op was, zijn achterkleinkinderen, die hij zo liefvallig tegenlachte, een mens die zielsgelukkig mocht kijken naar zijn levensfilm van hard zwoegen voor vrouw en kinderen, naar zijn volle inzet voor zijn wapenbroeders, fier keek hij naar zijn eretekens, naar die erkentelijke fotos die zijn huiskamer sierden. Er zijn der niet veel meer over... straks ben ik er ook niet meer.

Vader is niet meer. Moeder zal méér dan wie de weerslag ondervinden van een verlies dat altijd te vroeg aankomt. De kinderen beseffen nu maar heel diep wat hun vader voor hen is geweest. Kleinkinderen voelen iemand heengaan waarover ze zo fier waren; achterkleinkinderen... ook zij missen hem.

Vader leeft voort bij de Heer, die hij iedere Hoogdag zo welkom heette aan zijn ziekbed met die veelzeggende eerbied. Vol overgave aan ieder Goddelijke wilsbeschikking nam hij alles, ook de ongemakken van ouderdom en ziekte, zonder één klagend gebaar.

Dat alles werd een dankbaar gebed voor ieder die goed was voor hem, het begin van een voorspraak bij ons aller hemelse Vader, vanwaar hij ons ook nu mag zeggen: « tot straks... Ik bid hier voor U, doet Gij het dan verder ook nog voor mij, thuis en in de Zondagmis. »

Ten paradijze geleiden hem de engelen.