

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS Amen.



**Bid voor de ziel**

van

**RENÉ MOTTE**

echtgenoot van

**MARGRIET DE CLERCQ**

geboren te Nederbrakel de 29 November 1904,  
en er godvruchtig overleden de 20 Mei 1951.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



De dierbare overledene was eenvoudig van harte, een moedig en werkzaam man. Zoo lang zijn krachten het hem toelieten, aarzelde hij niet het zware en uitputtend werk te aanvaarden tot onderhoud van zijn gezin. In het uur der beproeving richtte hij zijn gedachten naar God om bij Hem vrede des harten en rust van geweten te vinden. Hij aanvaardde dan ook zijn laatste lijden met onderwerping en gelatenheid, wel wetende dat alzo gelouterd en geholpen door het gebed, zijne ziel in genade en erbarming zal ontvangen worden bij de Heer.

Doe nu uw best om altijd zo te leven, dat gij in het uur van de dood eerder opgewekt moogt zijn dan bedroefd, want dui-zende werelden zijn niet zoveel waard als een gerust geweten.

Dierbare echtgenote, beminde zoon, vaarwel en tot weerziens bij O. L. Heer ! Ik dank U voor uwe genegenheid, liefde en zorgen. Dat God het lone. Al wat ik U nog te vragen heb is veel voor mij te bidden vcoral des Zondags in de H. Mis. Leeft steeds christelijk en deugdzzaam. Al-zo zullen we bij God elkaar wederzien in vreugde en geluk voor altijd.

Mijn Jezus barmhartigheid

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Mevrouw René MOTTE, geboren  
Margriet DE CLERCQ ;  
Mijnheer André MOTTE ;  
De Familiën MOTTE, DE CLERCQ,  
DE VOS, DE ROE ;

Bedanken U voor de blij-  
ken van deelneming in de  
rouw die hen treft.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt