



Aandenken aan ME V R O U W

## Jeanne MOUREAU

weduwe van de Heer  
Frans VIEUVALET

---

Geboren te Luik, op 23 februari 1908 en  
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-  
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op  
22 oktober 1992, gesterkt door het  
H. Sakrament der zieken.

De families :

MOUREAU, VIEUVALET,  
LEONARD en DE LIL  
danken U voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

*Wij hielden heel veel van jou,  
zoals zovele mensen,  
doch niemand kon ons helpen  
met onze intiemste wensen.*

*Wij wilden dat je blijven kon,  
op onze aardse wereld,  
en niet nu reeds sterven moest,  
wie heeft dat zo geregeld ?*

*Konden wij er maar voor zorgen,  
dat je nog bij ons kon blijven,  
maar ach, wij zijn zo machteloos,  
het is niet te beshrijven.*

*Alleen weten wij dat we van je hielden,  
veel meer dan we konden vertellen,  
en daarom hopen we dat we jou,  
nog even tevreden konden stellen.*

*We zullen steeds aan je denken,  
als aan een goede vriendin,  
je was een goede stiefmoeder,  
je hebt het dik verdiend.*

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

---

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50