

Die trouwe vereerders zijn geweest van mijn H. Hart zullen in hun uiterste wel varen en dus niet in mijn ongenade sterven, (Belofte v. h. H. Hart.)



Laten wij bidden voor de zielerust
van Mijnheer

LEONARD MUSSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN CROMBRUGGE

geboren te Strijpen, de 25 Mei 1874 en godvruchtig in
de Heer ontslapen te Erwetegem, de 11 Januari 1953
gesterkt en getroost door al de Genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

ERELID van de Bond van het H. Hart.

Hoe gelukkig is hij geweest 't stervensuur te zien naderen! Alzo heeft hij de gelegenheid gehad orde te stellen op zijn zaken en zich voor te bereiden tot datgene waarvoor een christen alle dagen bidt: een zalige dood te sterven.

Doch moet men die moeilijke doorgang naar de eeuwigheid en wat er op volgt het uur der rekenschap vrezzen als men geleefd heeft als christen mens, als men gearbeid heeft voor vrouw en kinderen, als men ongeschonden zijn geloof heeft bewaard en in alles Gods orde heeft geëerbiedigd? Voorzeker niet en wellicht heeft de overledene reeds de uitnodigende roepstem van de Meester gehoord: « Kom binnen in de vreugde van de Heer en ontvang het loon van uw welbesteed leven. »

Mijn duurzame echtgenote alhoewel wij beiden reeds

op jaren waren gekomen toch heeft de scheiding pijn gedaan omdat wij zo vergroeid waren met elkander in echtelijke liefde en trouw, ik weet het alles is na mijn berechting zo ras gegaan, de ziekte die mij sedert enkele maanden kwelde was zo verraderlijk dat zij mij ook noodlottig is geworden. Doch zien wij hierin weer de wijze schikkingen van de Goddelijke Voorzienigheid en laat er ons betrouwvol in berusten zo zal weer spoedig alles ten beste keren.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen samen met moeder het voorwerp van mijn liefde, het is met een zucht van dankbaarheid in mijn brekend hart dat ik u verlaat, want veel hebt gij voor mij gedaan en nog veel meer voor mij geweest. Nu mijn lichaam zal rusten in de gewijde aarde en daar zal wachten op de heerlijke dag van de Verrijzenis, wil dan toch in afwachting van dat groot ogenblik dagelijks in het avondgebed samen met moeder even bidden tot lansen van mijn onsterfelijke ziel.

Hart van Jezus zaligheid van die op U hopen en hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.

Bid de 4 akten.

R. I. P.

Mevrouw Leonard MUSSCHE, geboren Leonie
VAN CROMBRUGGE,

De familien MUSSCHE, VAN CROMBRUGGE
VAN DER MASSEN en DE SMAELE,

*zeer gevoelig voor de bliken van christene
deelneming en gebeden in hun diepe rouw
danken U oprecht.*

Uitg. R. Van Der Linden, koster, Erwetegem