

Ik heb mijn leven geleefd zoals de Heer het mij heeft voorgeschreven, met al zijn vreugde, maar ook met al zijn lijden.



TOT NAGEDACHTENIS AAN

DE HEER

ETIENNE MUYLAERT

echtgenoot van Mevrouw Maria LIMPENS

Geboren te Asse, op 3 augustus 1924 en er godvruchtig overleden op 18 januari 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en van de Pauselijke Zegen „in articulo mortis“.

Noch mijn vurige wens om langer te mogen leven en te zorgen voor vrouw en kind, noch de hulp van de geneesheren, noch de liefderijke zorgen van allen die mij omringden, hebben mij voor de dood kunnen behoeden. Gelijk het de Heer gewild heeft, zo is het geschied.

Beminde echtgenote, we hebben samen geleefd in vreugde en in nood. Trouw hebt gij mij bijgestaan en gesteund in mijn lijden. Dat was voor mij een grote troost. Nu is voor U de taak weggelegd om onze lieve dochter verder op te voeren. Leer haar goed en eerlijk leven en haar papa te gedenken. Mijn beste dank.

Welbemind dochtertje, U hield zoveel van mij, ik hield zoveel van U. Ik kan voor U niet meer zorgen. Vergeet nooit uw papa en blijf uw mama altijd beminnen.

Dierbare ouders, broeder en zuster, dank om uw liefde en uw hulp. Al wat ik U vroeg tot ons welzijn hebt ge mij met uw liefdevol hart geschonken. Helpt nu ook verder mijn geliefden Beminde familieleden en vrienden, dank om uw genegenheid. Tot weerziens.

Wees zijn ziel indachtig.

Voor uw medevoelen danken U :

Mevrouw Etienne Muylaert,
Jongejuffer Mireille Muylaert,
De Heer en Mevrouw Charles Muylaert,
Dokter en Mevrouw Alfred Muylaert
en hun kinderen,
Mejuffrouw Ghislaine Muylaert,
De families Muylaert,
Limpens.
Van den Eynde,
Swennen en
Lafontaine.

Asse, 22 januari 1969.