

Door veel bekommernissen moeten wij binnengaan in het Rijk der hemelen.



BED VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE DERY EVELINE
MUYLAERT

echtgenote van Mijnheer
Carolus, Ludovicus, Franciscus
CALLEBAUT

Geboren te Nieuwerkerken op 29 december 1889 en godvruchtig overleden te Gent op 16 mei 1963, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

—
Gelukkig de mens, die bezocht door beproeving, kracht put uit het geloof. De pijn is voor hem geen verschrikkelijk noodlot, 't lijden is voor hem geen nutteloze marteling, de droefheid is niet zonder heekracht. Hij ziet in het kruis, het werk van God, de zuivering van de ziel, de aangroei van verdiensten en de blijde hoop op de eeuwige zaligheid.

Dank, Heer, voor de jaren, die ik in krachtige levensbloei heb mogen doorbrengen.

Wat ik deed, Heer, en wat ik leed, neem het genadig aan als de kranke offergave van uw dienares.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, heb dank voor de toewijding en genegenheid, die mij zoveel opbeuring brachten.

Weest altijd een steun en een troost voor elkander op de weg naar het geluk. Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Mevrouw Oscar CALLEBAUT-LEPIOUF
kinderen en kleinderen,
Mevrouw Polydoor CALLEBAUT-
ROELAND-ROELAND,
kinderen en kleinderen,

De Heer en Mevrouw
Frans DE CLERCQ-CALLEBAUT,
kinderen en kleinderen,

De Heer en Mevrouw
Camiel CALLEBAUT-DE MEYER,
kinderen en kleinkind,

De Heer en Mevrouw
Adolf CALLEBAUT-LIEVENS,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Adolf ASSELMAN-CALLEBAUT,
en kind,

De familiën :

MUYLAERT,
CALLEBAUT,
SERGEANT,
ROELAND,
VAN DER GUCHT en
CHRISTIAENS,

danken U voor de gebeden en blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. André De Ruck Nieuwerkerken.