

†

Vroom aandenken aan  
de heer

## LOUIS MUYS

echtgenoot van mevrouw

**Irma De Turck**

ere-onderwijzer,  
lid K. B. G. Ophasselt

geboren te Steenhuize, de 26 september  
1898 en godvruchtig overleden te Ophasselt  
op Paasdag, de 19 april 1981, gesterkt door  
de HH. Sacramenten der zieken en de  
pauselijke zegen.

Een man is van ons heengegaan, wiens  
herinnering bij velen nog lang zal voort-  
leven, zowel om zijn karaktereigenschappen  
als om zijn rijk geloofsleven.

Opgewekt van gemoed, wist hij de liefde  
van allen te winnen en spreidde hij 'n  
sfeer van reine blijdschap om zich heen,  
zoals alleen Kristus' vrienden dat vermogen.

Geen wonder dat hij als onderwijzer ge-  
durende ruim 30 jaren zijn beste krachten  
bestedde aan de jeugd van Steenhuize  
waarvan de opvoeding hem was toever-  
trouwd en waarvan hij zoveel hield.

Geen wonder dat hij steeds ten zeerste  
begaan was met al de kinderen van zijn  
talrijke familie.

Zijn grote eenvoud, zijn rechtvaardigheids-  
gevoel en zijn sociale ingesteldheid, maak-

ten hem als het ware verbonden met die  
nog ongerepte jeugd. Zijn voorliefde voor  
de gave natuur vond hij in die opgroeiende  
jeugd terug.

Maar zo'n schoon leven ware niet zo tot  
bloei gekomen, waren daar niet geweest de  
drie grote steunpunten in z'n leven, van-  
waar hij steeds vertrok en waarbij hij  
steeds terugkeerde.

Vooreerst God en z'n kristelijke bezieling.  
Daarbij, niet in het minst, z'n vrouw Irma.  
Heb dank, lieve echtgenote, dat gij mijn  
leven hebt helpen opbouwen. Samen be-  
leefden wij de geboden van het huwelijk:  
wij waren er niet twee, maar één geheel.  
Wij deelden samen ons wel en wee. Nog-  
maals dank. Gij waart voor mij een rijke  
bron en een stuwkracht.

Maar ook hartelijk dank aan de vele fa-  
milieleden en vrienden, die mijn derde  
steunpunt waren. Zo dikwijls hebt gij mij  
bezocht en 's nachts bij mij gewaakt. Uw  
oprechte vriendschap en hulp heeft mijn  
ouderdom zoveel lichter om dragen ge-  
maakt.

Moge God u allen zegenen en ons eenmaal  
weer samenbrengen in zijn Vaderhuis.

---

Mevrouw Louis Muys

De families Muys, De Turck,  
De Gendt en Machtelinckx

danken U oprecht voor de blijken  
van deelneming in hun droefheid.

---

Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt