



Gedenk in uw gebeden

mevrouw

MATHILDE MUYS

weduwe van de heer

Achiel Keppens

Ze zag het levenslicht te Steenhuize-Wynhuize op 18 maart 1897 en werd, na een rijkgevuld leven, in het eeuwig licht opgenomen te Hemelveerdegem op 1 maart 1983, begeleid door het sakrament van de zieken.

—

" Haar leven heeft een kroon gedragen van gouden moederlijk geduld, dat zonder voor zichzelf te vragen gestaag de vele dagen geluidloos zorgend heeft gevuld. "

Dit beeld door een dichter neergeschreven, zullen we in ons dankbaar kinderhart fier bewaren. Ons "make" was klein van gestalte maar groot in het beleven van haar opdracht; groot in haar eenvoud, sterk in haar geloof, weinig woorden sprekend maar overtuigend in heel haar zijn als liefdevolle echtgenote en beminlijke moeder.

Meelevend in zorg en vreugde met al haar kinderen, begaan om hun geluk en om de opgang van de kleinkinderen, gaf zij het beste van zichzelf, bewust van haar taak: vóór te leven in rotsvaste trouw aan God en Moeder Maria.

Na het afsterven van vader werd ze rustig-stil en wist ze zich omringd en gedragen door de dankbare liefde van kinderen en kleinkinderen.

Haar wit hoofd was schoon en in de lijnen rond haar ogen en mond lagen goedheid en blijheid, tekenen van een vertrouwvolle tevredenheid en dankbaarheid.

Op haar gezicht lag de glimlag van een kind; bijna zorgeloos droeg zij de pijn niet meer met de handen te kunnen werken, maar het was haar vreugde ze te kunnen vouwen tot stil gebed, alsmatuur.

Zo werd er op verschillende wijze, door jong en oud, het hooglied van de liefde gezongen en werd de thuis een waar hemelhuis.

Make, nu je met vader verenigd zijt, kennen we nog beter onze levensopdracht: te doen wat jullie beiden hebben voorgedaan.

" En willen we uw leven bezingen, dan worden ons woorden een lied, een lied van eenvoudige dingen, van werken en vreugd en verdriet, dan worden ons woorden een kroon. Moeder, uw leven was schoon. "

De families Muys, Keppens,
De Gendt en Morreels

zijn zeer erkentelijk voor uw gebed en uw blijken van innige deelneming en danken U.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem