

Mijn schild en betrouwen
Zijt gij, o God Mijn heer
Op U zou wil ik bouwen
Verlaat mij nimmer meer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER - ODILON MUYS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DIEPENDAELE

geboren te Steenhuyze-Wijnhuyze de 8 October 1888.
overleden te Sint Lievens - Esse de 24 October 1953.
Gesterkt door de troostmiddelen Onzer Moeder de
H. Kerk. Oud-strijder 1914-1918, drager van vuurkruis
en verscheidene eretekens.

Hoe gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van de dood
voortdurend voor ogen houden en altijd bereid zijn om
te sterven. (H. Fr. van Sales)

De mens leeft immers korte tijd en wordt met vele
kwellingen overladen. Hij schiet op als een bloem en
wordt vertrapt. Hij ijlt voorbij als een schaduw en wan-
kelt in zijn lot. Job Xs V

Welk zwaar offer vraagt God van ons · een dierbaar
echtgenoot en vader wordt aan onze liefde ontnomen,
toen we hem nog zo nodig hadden en niettegenstaande
hij nu genieten kon van een welverdiende rust.

Altijd opgeruimd en welgezind heeft hij gewerkt. Zo
hard hij kon. Maar waar gods dienst leeft, waar de man
een onderbroken toewijding vindt van zijn vrouw, waar
de kinderen liefderijk en behulpzaam zijn, daar is ook
de kracht om veel te dragen en te verdragen.

Als een man van plicht en als een goede vader die

zijn kinderen in alles voorging heeft hij geleefd. Zijn
vaderland heeft hij trouw gediend, misschien is dit
lang frontleven de oorzaak en de kiem geweest van
zijn heengaan.

Dierbare echtgenote, te vroeg heb ik u moeten verla-
ten, gij die mij omringd hebt met zoveel zorgen en lief-
de. Dank voor uw algehele toewijding.

Mijn lieve kinderen, weest de troost en hulp van
moeder. Mijn schoonzuster, bruid van Christus, wees
mij indachtig in uw stil kloostergebed.

Gij allen, familieleden, strijdmakkers en vrienden, ge
weet hoe ik u genegen was. Wat ik deed voor U zou ik
willen terugvinden in U voor de mijnen. Bidt voor mij.

Bid de 4 akten voor de dierbare overledene.



De Families Muys ;

Diependaele ;

Van Keymeulen ;

Van Herreweghe ;

zeer gevoelig voor de bliken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN !!

Uitgever René De Vos, St Lievens-Esse