



Dankbaar aandenken aan:

MEVROUW
Anna, Louise MUYSHOND
weduwe van Richard ROOS.

Geboren te Zegelsem op 9 augustus 1907
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 14 oktober 1993.
Voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.



De families MUYSHOND-ROOS-FOUBERT-VAN DE
MERGEL danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: maandag 8 november '93 om 19.30 uur.

Begr. Raoul bvba, Brakel - 055/42.24.49

Lieve Moeder, beste Meter,

In deze oktobermaand, de schoonste herfstmaand,
waarin de vruchten worden geoogst en in de
winterschuren worden opgeslagen, werd ook gij door de
Heer als een volrijpe vrucht geplukt om te worden
geborgen in de hemelse schuur.

Wij allen zijn U dankbaar voor alles wat wij van u mochten
ontvangen. Onberekenbaar edelmoedig hebt gij u
ingezet voor een gezin van twaalf kinderen. Als een
"sterke" vrouw hebt gij dat gezin geleid: gezwoged en
gezorgd om de eindjes van het jaar aan mekaar te rijgen,
in de moeilijke jaren om en rond de oorlog, toen er nog
haast geen sociale voorzieningen waren.

Sterk zijt gij geweest in het dragen van vele zware
beproevingen: 5 kinderen hebt gij verloren; gij zult ze nu
samen met vader terug zien in de hemel. Toch hebt gij
dankbaar, zonnige flitsen van vreugde gekend telkens
als er een kleinkind geboren werd en ge hebt mogen
voelen dat ze allemaal van u hielden, want op
nieuwjaarsdag was uw huis te klein.

Fier en met rechtmatige trots waart gij overgrootmoeder,
stammoeder van 4 generaties! Uw sterkte werd altijd
gedragen en gevoed door uw vroomheid, de kracht die
van "boven" kwam.

Wij bidden en vertrouwen nu dat gij delen moogt in de
vreugde van alle heiligen, straks op het feest van
Allerheiligen zullen we daaraan denken.