

In zorg en angst
roepen wij tot U
God van al wie leeft.

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Emma MUYSHOND

weduwe van

de Heer Jan - Baptist VAN DE WALLE

geboren te Ename op 27 januari 1905 en zacht in de Heer ontslapen in het rusthuis « Jericho » te Nukerke op 6 maart 1990, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Kristenbond der gepensionerden.

Emma, de laatste zes maanden zijn voor u heel zwaar geweest. Vooral voor u die altijd gezond, opgeruimd, en levendig als een glimlach Gods liefde uitstraalde. Uw ogen spraken van een lieve innerlijkheid die gij voedde in je dagelijks bidden, in jou beleven van een diepe vriendschap van en met Jezus.

Het ziekworden, het achteruitgaan, het ziekenhuis, het weer eens thuis zijn - later je huizeke definitief verwisselen voor een kamer in de Jericho in Nukerke waar zuster Anne en zuster Arlette en het personeel je Gods warme liefde konden laten voelen.

Emma, de zes maand dagelijkse aanwezigheid van Elza je enige dochter gaf je diepe verbondenheid een innerlijke diepte vol dankbaarheid.

Emma je hebt in de strijd door het bidden van je rozenhoedje u opgevangen geweten door uw hemelse moeder Maria. Zo groeide u tot

overgave aan een nieuwe hoop en dit lijdend hier achter te laten en de hemelse vreugde binnen te treden.

Emma, 4 september '44 zijt ge nooit vergeten toen op de laatste dag van de oorlog uw man Jan-Baptist door wegtrekkende Duitsers in Eine laffelijk werd doodgeschoten en jij met je dochtertje van tien jaar alleen waart achtergebleven. Emma, ge hebt u sterk gehouden en hard gewerkt en gehouden van de uwen vooral ook van de kleinkinderen Dirk en Freddy en hun echtgenoten en later evenzeer van Hans en Nathalie je achterkleinkinderen je oogappel.

Uw liefde ging ook naar K.B.G. waar je als bestuurslid heel veel jaren koffie hebt gezet op de wekelijkse kaartnamiddagen, en niet te spreken van de diepe vriendschap met Mariatje De Meuleneire met wie je jaarlijks op verlof Gods lieve natuur omhelsde.

Mijn liefste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, lieve familie Van De Walle en mijn liefste zussen en broer, lieve geburen en alle vrienden van K.B.G. Ik heb geleefd om O. L. Heer te dienen. Nu ben ik voor altijd gelukkig bij O. L. Heer.

De families MUYSHOND, VAN DE WALLE,
DE SCHEPPER en DE STAEBEL.

BEDANKEN van harte voor de blijken van kristelijke deelneming.

NAMIS op zaterdag 24 maart 1990 om 9 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 31.33.21