

†

Bid voor de zielerust van de Heer

## **Jozef MUYSHOND**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria Beetens,**

geboren te Zegelsem op 22 december 1909 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 19 februari 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens, die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en zich bekommerd heeft te leven gelijk hij wenst te sterven.

Ook voor onze dierbare overledene is het uur van zijn dood onbekend geweest. Zo graag was hij nog bij de zijnen gebleven, om van de rust te genieten in de huiselijke kring, na een druk leven in de mijn en in de Franse campagne.

Enkele jaren geleden stond hij heel dicht bij de dood; toch is hij door

de goede zorgen van zijn echtgenote nog een tijd bij ons kunnen blijven. Vandaag is hij het andere leven binnengetreden, waar het eeuwig geluk op de mensen wacht.

Bidden wij nu voor onze overledene, dat God zich over hem ontferme en hem bij Zich neme in het hemels Vaderhuis en dat hij kracht en moed geve aan zijn naastbestaanden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families Muyshond, Beetens,  
Foubert, Van de Weghe,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Begrafenisondernemingen « RAOUL » - Brakel