

Zalig die in de Heer sterven.

Apoc J.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

HECTOR MUYSHONDT

wednnaar van Mevrouw

Maria FOUBERT

geboren te Zegelsem,

de 9 Maart 1872 en godvruchtig overleden

te Nederbrakel, op 24 Februari 1955,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Onze Lieve Heer mengelt in ons aardse leven het geluk met lijden, beproevingen en zelfs bitterheden om ons te leren dat wij onze zinnen moeten stellen op het Eeuwig Geluk dat onvermengd en onveranderlijk is.

De dierbare overledene had die levenswaarheid ingezien en daarom streefde hij er naar, een rechtschapen man te zijn, een ware christen te blijven, want hij bleef God en zijn H. Kerk getrouw en week af van het kwaad; hij leerde de zijnen God kennen, Gods wet beminnen en er naar leven.

Dierbare Kinderen, vaart allen wel en leeft schoon, braaf en deugdzaam! Weest echter er steeds van overtuigd dat gij dat alleen zult blijven kunnen indien gij voorbeeldige christenen blijft! Bemint elkander en steunt elkander! Tot weerziens dan bij O. L. Heer. Ik vervoeg nu moeder die mij enkele maanden is geleden, is, voorgegaan naar het Hemels Vaderhuis. Bidt voor mij vooral des Zondags in de H. Mis.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b. 12 j. afl.

R. I. P.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen HECTOR MUYSHONDT-FOUBERT;

De Familiën MUYSHONDT, FOUBERT, DE TEMMERMAN en DE GAND.

Zeer getroffen door uw bijken van diep christelijk medesvoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank.