

Van een haastigen en onvoorziene dood,
verlos ons, Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS MUYSHONDT

zoon van

Hector en Maria FOUBERT

geboren te Zegelsem, op 31 Augustus 1904
en ten gevolge van een autoongeluk jammerlijk
overleden te Oprakel, op 16 December 1950,
versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Alle gebeurtenissen op de wereld zijn gewild
of toegelaten door God. Hij is de opperste Wijsheid
en Voorzienigheid. Met alles wat er gebeurt heeft
hij dus ook een bedoeling. Sterven is in een mensen-
leven de grootste gebeurtenis. Men leert het niet al
doende, al stervende, maar al levende. Gelukkig de
mens, die binst zijn leven deze waarheid voor ogen
houdt. Wat is er van de dood te geloven? Dat nie-
mand die geboren is haar kan ontgaan en daaren-
boven dat zij ons kan overkomen als we het minst
vrezin. De dood van deze man stelt de woorden van
Christus in een scherp licht: „Weest bereid, want
de dood komt als een dief” Laten we dan ook de
les, die hier voor ons ligt begrijpen. Daarom, laat
ons altijd iedere dag die God ons schenkt, christe-
lijk leven, met de zonde te vluchten en de deugd te
beoefenen.

Duurbare ouders, hoe droef moet het nu zijn
voor u. Zo plots werd ik aan uw liefde ontrukkt.
Stelt betrouwen op God. In het gebed alleen zult
ge dan ook de grootste steun vinden. Moge God u
verder beschermen. Mijne broer, zusters en fami-
lieleden, gedenkt mij in uw gebeden.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

Mijnheer en Mevrouw Hector MUYSHONDT-FOUBERT,
kinderen en kleinkinderen ;

De Familiën MUYSHONDT en FOUBERT,

BEDANKEN.