

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Richard MUYSHONDT**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria Van Mullem,**

geboren te Mater, de 28 mei 1882, en er godvruchtig overleden, de 28 december 1957.

*Bediend met de HH. Sakramenten van de zieken.*

Als reizigers hier op aarde vlieden onze dagen voorbij en hier is geen vast verblijf.

Het uur van de dood is het uur van de waarheid, dan bevindt men dat alles ijdelheid is en kwelling hier op aarde.

De overledene verdroeg met gelatenheid zijn ziekte. Hij ontving met grote vreugde de HH. Sakramenten van de zieken.

**Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie,** troost u bij deze gedachten. Hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen om mij. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

GEBED.

Verlos, wij bidden U, o Heer, de ziel van uw dienaar, opdat zij, na de wereld verlaten te hebben voor U leve, en vergeef wat zij tijdens het leven misdeed. Door Jezus-Christus onze Heer. Amen.

*H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)*

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Mevrouw Richard MUYSHONDT, geboren Maria VAN MULLEM,  
zijn echtgenote;  
Mijnheer en Mevrouw Albert MUYSHONDT-MARYNS en kinderen Godelieve  
en Anna;  
Mijnheer en Mevrouw Adiel GABRIËL-MUYSHONDT en kinderen Gilbert,  
Robert en Agnes;  
zijn kinderen en kleinkinderen;  
De families MUYSHONDT en VAN MULLEM.

Diepgevoelig aan uw blikken van christelijke deelneming,  
betuigen wij U onzen innigen dank.