

Niets is onzekerder dan het uur van de dood.



Blijf in uw gebeden gedenken de ziel

van Mijnheer

ALOÏS NACHTEGAEL

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN LIERDE

geboren te Godveerdegem, op 3 november 1897, en

schielijk overleden te St Maria-Oudenhove,

op 23 april 1966,

gezalfd "in extremis" door de H. Olie der stervenden.

Het stervensuur is het uur waarin de mens best beseft dat het leven nutteloos is als het niet kristelijk wordt doorgebracht. Daarom gelukkige mensen die hun kristelijke plichten trouw volbrengen; zij zorgen aldus best voor hun geluk hier en hierna.

Gelukkig de mens die voorbereid wordt bevonden voor de eeuwigheid, wanneer de Heer hem plotseling komt halen.

Dierbare Echtgenote, op het onverwachts komt de Heer mij roepen. Droefheid en verslagenheid overmeesteren uw hart, doch weest niet ontroostbaar gelijk de heidenen die God niet kennen of gelijk de afvallige kristenen die God en hun geluk verwerpen, maar bid vol vertrouwen tot God die u troost en sterkte zal schenken. God zorgt steeds voor het beste.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, weest steeds de troost en de steun van uw moeder en grootmoeder, en blijft mij steeds indachtig in een goed gebed binst de Zondagmis.

O. L. Vr. van VII Smarten, bid voor ons!

Mevrouw Aloïs Nachtegael, geboren Marie Van Lierde,
Heer en Mevrouw Albert Nachtegael-Goorix en kinderen,
Heer en Mevrouw Georges Nachtegael-De Ruiver en kinderen,
Heer en Mevrouw André Denjjs-Nachtegael en kind,
Heer en Mevrouw Ernest Nachtegael-Verheyen en kind,
De families Nachtegael, De Wandel, Van Lierde en De Smet.

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.