



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Georges NACHTEGAEL

echtgenoot van Germaine DE RUYVER

geboren te Michelbeke op 5 mei 1931
en godvruchtig thuis overleden
in familiekring op 10 april 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

Grootmeester in de broederschap van
de Geraardsbergse mattentaarten.

De families :

**NACHTEGAEL - DE RUYVER
VAN LIERDE - DE CUBBER**
danken U voor uw gebed en
medeleven.

Namis : vrijdag 31 mei 1996 om 18.30 uur.

Liefste echtgenoot,

ons afscheid is zwaar, maar toch is er hoop.
We hebben alles voor elkaar gedaan.

Papa, onze kinderen zijn bedroefd, ze hadden het niet durven denken dat afscheid zo zwaar was.

Pépé, we dragen u in ons klein hartje mee, je kon zo lief zijn, je zag ons zo graag, alles mochten we je vragen, jij had een antwoord.

Beste zus en broers, familie, parochiepriesters, dokters, verpleegsters Familiehulp, kinesitherapeut, vele vrienden, dank voor uw bezoek aan huis.

Dank.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel