

†

DANKBAAR GEDENKEN WE DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria, Gerarda NACHTERGAELE

echtgenote van de Heer André MISEREZ,

geboren te Gottem op 14 oktober 1932
en godvruchtig overleden in A.Z. Gent
op 4 augustus 1982, zij werd gesterkt
door de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Het reizen zit de moderne mens in het
bloed. Steeds verder wil hij gaan, onze
wereld wordt met de dag kleiner. Alles weten,
alles kennen, alles zien! Ondertussen leg-
gen we ook onze levensreis af, want we
hebben op aarde geen blijvende woonplaats.
Heel het leven is een pelgrimstocht naar
het huis van de hemelse Vader. Op onze
levensweg hebben wij een spoor te zoeken
en te volgen; dat van Kristus. Hij is de
weg, Zijn woord onze reisgids, Zijn zorg
onze veiligheid.

Uit Ps. 121 :

De Heer zorgt dat uw voet niet struikelt.
Hij waakt over u,
Hij staat als een wacht aan uw zijde.
De Heer bewaart u voor onheil.
Hij is bezorgd voor uw komen en gaan,
op deze dag en altijd.

Al te kort is het leven van Maria ge-
weest en onverwacht kwam het einde. Zo-
veel hadden we haar nog willen toevertrou-
wen, onze diepste dank nog willen uitdruk-
ken. De Heer heeft het anders laten ge-
schieden. Gelovig, maar bedroefd buigen
wij het hoofd en bidden voor onze dierbare
overledene, dat ze voor eeuwig in God ge-
lukkig moge zijn en dat we haar daar allen
eens zouden mogen weerzien.

De families NACHTERGAELE, DEVOLDER,
MISEREZ, ROELANDT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begr. Amand Marroyen, Brakel