



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Jozef NAESSENS

weduwnaar van Mevrouw
PHARAILDE VANDERHEGGEN,

geboren te Vurste op 28 december 1892
en godvruchtig overleden te Zottegem
in de St.-Elisabethkliniek
op 13 augustus 1980, gesterkt door de
HH. Sakramenten van de zieken.

Jozef was een ingoed man en aanvaardde elke dag opnieuw het leven zoals het kwam. Misschien is dat het geheim van zijn immer fijne glimlach als hij aan 't vertellen ging. Hij mocht meespreken over 't leven, zijn mooie ouderdom blijft een sieraad ge-graveerd op arbeid maar ook op ziekte en tegenslag, tot driemaal toe ontsnapte hij aan de dood.

Op Vlaamse grond getogen heeft hij jaren kromgebogen de harde grond bewerkt, levend voor zijn gezin en om het welzijn van de kinderen en kleinkinderen, de kroon van zijn leven.

Het afsterven van moeder was een zware slag, maar toch bleef Jozef in zijn huizeke altijd even net en eenvoudig. Diepgelovig van huis uit bleef hij een man van stil

gebed en ontving graag de H. Kommunie.

Maar al te vlug is het afscheid gekomen, maar gelovig weten we vader nu bij moeder en blijft hij op een nieuwe wijze bij ons aanwezig.

Gelovig staan we vader af in de handen van O. L. Heer.

De families NAESSENS, VANDERHEGGEN,
BAELE, MOERMAN,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel