

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

# CYRIEL NECHELPUT

Echtgenoot van Mevrouw

**HORTENSE MUS**

geboren te Geraardsbergen, de 18 Februari 1901  
en er schielijk overleden de 7 November 1960.

Wat is toch de mens hier op aarde ! de dood loert op u op alle wegen... Nergens is men vrij van zijn verraderlijke slagen...

In dit leven is een zaak zeker : de dood ! Ge weet wat ge vandaag zijt , maar wat ge morgen zult zijn, weet ge niet. Hoe gelukkig is hij en voorzichtig , die zo tracht te leven, gelijk hij wenst gevonden te worden bij zijn dood.

De dierbare afgestorvene was altijd dezelfde, even aangenaam en toegenegen , het gelaat immer helder en glimlachend , werkzaam en zorgvol, heeft hij zijn brood niet geëten in ledigheid , hij wordt diep betreurd niet alleen door zijn naastbestaanden maar door allen die hem kenden.

Het sacrifice dat gij van ons vraagt, o Heer, is zwaar en pijnlijk. Wij buigen het hoofd met onderwerping en zeggen : « Vader, dat niet onze wil, maar de Uwe geschiede ».

Beminde echtgenote, kinderen, familieleden en bloedverwanten, ik ben onverwachts uit uw midden weggerukt. Hebt dank voor uw liefdevolle toewijding en genegenheid gedurende mijn leven, de Heer zal erU mild om belonen, gedenkt mij steeds in uw gebeden. Tot weerziens in het Hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

*De families*

**NECHELPUT,**

**MUS,**

**PERREMAN,**

**DE MOOR.**

*zeer gevoelig voor de blijken  
van deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

**DANKEN U**

---

Dr. Bruylant, Lessense straat, Geraardsbergen