

Nu geef ik U mijn ziel in handen:  
Gij zijt mijn meester en mijn God. (ZJ. 925)

+

Zalig aandenken aan Mevrouw

**ANGELE-JULIA NECKEBROEK**

weduwe van de Heer Roger De Vos  
echtgenote van de Heer Emiel Coppens

Geboren te Zottegem op 31 december 1905 en god-  
vruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zotte-  
gem op 18 januari 1987.

Voorzien van de H. Sakramenten der zieken.  
Lid van K.V.L.V.

Emiel Coppens, haar echtgenoot;  
De families NECKEBROEK, DE CUYPER, COPPENS,  
DE COUVREUR, DE VOS, DE SMET

danken u van harte voor de blijken van deelneming in  
de rouw die ons treft.

Namis op zaterdag 14 februari 1987 om 18 uur.

*Handelgaren*  
*3-26/1/87 d. 10u Willy Fr. & Anas*

Ondanks de beste zorgen is Angèle ons vrij spoedig  
ontnomen. Zolang had ze nog kunnen gelukkig zijn,  
zolang ook nog dienstbaar zijn voor haar man, want  
mislukkingen hadden beiden genoeg gekend. Vannaf  
haar 35-jarige leeftijd werd ze reeds weduwe... zoveel  
onbeantwoorde vragen - zoveel dromen stuk.

Toch herpakte ze zich, steunend op haar geloof, dat ze  
trouw bleef belijden, en heeft nadien met haar tweede  
echtgenoot dat broze huwelijksgeluk trachten herop  
te bouwen.

Maar ziekte en lijden kondigden zich aan: gelaten wist  
Angèle ook deze tweede beproeving te verwerken,  
mede dank zij haar geloof en de intense steun van  
Emiel en familie.

De stemmige kerstviering van K.V.L.V. had ze nog wil-  
len meemaken, doch een ongeneeslijke ziekte had  
reeds hard toe geslagen.

Ondertussen was ze zeer aanhankelijk aan haar moe-  
der en hield zeer veel van haar familie. In winkel en  
confectie was ze een vlijtige vrouw en haar man beje-  
gende ze met de beste zorgen en attentie; niets was  
haar teveel. In stille overgave verdroeg ze geduldig  
pijn en tegenslag.

Moge de Heer haar verdienstelijk leven in handen ne-  
men en er een totaal nieuwe zin aan geven door het te  
laten delen in het Geluk waaraan geen einde komt.

Beste Emiel, het zal u hard vallen om ook deze tegen-  
slag te dragen; toch heb ik met u zeer gelukkig ge-  
weest en was ik fier op u. Dank voor alles; moge de  
Heer u niet in de steek laten; blijf vertrouwen in zijn Ge-  
nade en in een nieuwe toekomst.

Beste familie, oprechte dank voor alle zorgen en ge-  
bed; tot een eeuwig weerzien in de Heer.

druk morre - Uitg. R. Glorieux - Zwalm